

De op nieuwjaarsdag geboren Albert werd, zoals blijkt uit het uittreksel uit het doopregister van de St.-Pieterskerk, 's anderdaags reeds boven de doopvont gehouden. Ze waren er toen heel wat vlugger bij!

1897

*Josephus - Albertus
Roelandt
v. Vleeschouwer*

*Anno Domini 1897, die 2 Januarii, infrascriptis baptizatus
Josephum - Albertum De Vleeschouwer, filium Petri, ex h[ab]e
et Victorin[ae] Roelandt, ex h[ab]e, conjugum, natum h[ab]e[re] h[ab]e[re]
11^a respectiva. Susceperunt Petrus Cosijns et Hortensia [?]
Oct. Van den Abbeel vic.*

Zo te zien had onderpastoor Van den Abbeel het hoofd er nog niet bij, want hij vergiste zich van familienaam... Meter was Hortense (Stanse) Roelant, zuster van Victoria (Tore), moeder van bakker Oscar Coppens die vroeger aan de Wielendaalstraat woonde, huidig verbouwd huis nr. 13, Johan Braeckman. Dus waren Albert De Vleeschouwer en Oscar Coppens volle neven (rechtzweers) en zijn hun respectieve kinderen achterneven en -nichten (anderzweers).

Peter was Petrus (Pier) Cosijns, landbouwer aan de Molenhoekstraat. Zo verklaarden Palma Cosijns en Jozef Cosijns (Kruisstraat), kleinzoon van Pier, die beweerde dat er familiebanden bestonden. Hoe dat in mekaar zat, wist hij evenwel niet.

De ouderlijke woning stond aan de huidige Meerbeekstraat (destijds "Lindeke") en werd jaren geleden samen met nog 'n paar andere woningen gesloopt. Het betreft de braak liggende bouwgrond tussen de huizen nrs. 11 en 19.

In Nederbrakel liep Albert De vleeschouwer school in de "Vrije Katholieke School - H.-Jozef", gelegen aan de Gauwstraat. Na het uitbreken van de schoolstrijd werd in het gebouw, toebehorend aan het St.-Vincentiusgenootschap, een katholieke jongensschool ingericht die met veel luister ingewijd werd door kanunnik De Sitter, geboortig van Brakel. In het "Naamregister van bijwoning der klassen van de lagere school van Nederbrakel - Gauwstraat" lezen we dat hij er ingeschreven werd op 18 september 1902 en uitgeschreven in 1908.

Daarna verliet hij Brakel voor zijn middelbaar onderwijs dat hij aanving in het juvenaat van de Paters Passionisten in de streek van Doornik en daarna in Kortrijk. Hij volgde de Grieks-Latijnse humaniora.

